

## Vijf minutenpraatje Probus maart 2024

Het is bekend dat veel van jullie willen dat het 5 minutenpraatje over persoonlijke zaken moet gaan, derhalve niet over de niet onverwachte maar wel schokkende moord op Navalny, niet over de uitnodiging van Trump aan Poetin om bepaalde NAVO landen maar aan te vallen waarbij Trump dan alleen als toeschouwer zal fungeren, noch over de presidentsverkiezing in Amerika waar de keuze hoogstwaarschijnlijk gaat tussen een meewarige oude man die trekken vertoont die een nog oudere leeftijd doen vermoeden dan hij in werkelijkheid al heeft en een andere oude man die zich opeens tot schoen/goudensneakerverkoper transformeert en daarmee zijn boetes van meer dan 400 miljoen hoopt te kunnen betalen, niet over Eritreeërs die hun burgeroorlog niet meer lokaal willen houden maar Nederland als een geschikte arena zien en al helemaal niet over de aan de ene kant de voortdurend aarzelende Omtzigt die een hele kabinetsformatie min of meer gijzelt en nog steeds niet heeft ontdekt dat besturen en controleren (dat laatste beheerst hij overigens meer dan voortreffelijk) geen synoniemen van elkaar zijn en aan de andere kant een geblondeerde winnaar die premier wil worden en derhalve moet gaan samenwerken met partijen en collega's die hij 17 jaar lang heeft lopen schofferen.

Je zou toch zeggen allemaal veel interessantere onderwerpen dan de dagelijkse bezigheden van deze eveneens oude man.

Het zij zo, persoonlijke zaken dus, maar wat heeft er dan voor gezorgd dat ik de afgelopen tijd niet als een zwerfoudere op straat heb gebivakkeerd met uitzondering van mijn 10000 stappen per dag.

Velen van jullie weten dat ik broeder ben bij het oudste nog bestaande Schuttersgilde van Nederland. Ik ben daar tevens Archivaris en geef daar geregeld rondleidingen en lezingen. Het is pas sinds een aantal jaren dat we een archief aan het opbouwen zijn maar dit fysieke archief is nog niet voltooid al bestaat dit archief nu al

uit meer dan 1100 dossiers. Mede door die groei verlopen de werkzaamheden dan ook steeds moeizamer en de urgentie van digitaliseren van dit archief werd dan ook steeds duidelijker. Het archiveren van nieuwe stukken wordt dan een stuk eenvoudiger. Daarnaast moet er ook een archief komen voor de steunstichting die een Anbi status heeft alsmede een fotoarchief dat niet alleen uit foto's bestaat maar ook uit films, dia's, floppy's, stickjes, DVD's, etc . Ik kan jullie verzekeren dat dat knap ingewikkeld is, zeker als je zelf wat kennis van computers en dergelijke betreft leeft in het stenen tijdperk. Gelukkig werkte een van de broeders als hoofd IT bij de Hoge Raad. Nu is hij gepensioneerd en ik heb dan ook meteen beslag op hem gelegd en hem in de archief commissie gehaald. Tevens maken wij gebruik van het Erfgoedhuis Nederland dat ook provinciaal georganiseerd is. Het erfgoedhuis is een ondersteuningsinstelling voor alles wat te maken heeft met cultureel erfgoed. Hun werkterrein is heel groot. Het betreft zowel roerend, onroerend en immaterieel erfgoed zoals monumenten, musea, kastelen, molens, historische interieurs, archeologische zaken, culturele tradities en gewoontes, industrieel erfgoed, agrarisch erfgoed, religieus erfgoed maar ook archieven. De eerste contacten zijn dan ook al gelegd. Degene die kwam praten werd uitermate enthousiast toen hij onze doelenzaal met zijn bijzondere bezittingen zag. Thans zijn we, mede op adviezen en allerlei ontvangen stukken van het Erfgoedhuis druk bezig met het maken van een uitgebreid collectieplan en daaraan gekoppeld een plan van aanpak inzake digitalisering van het archief, Een en ander neemt geweldig veel tijd in beslag.

Als archivaris ontvang ik, meestal samen met de Deken, ook geregeld erfgenamen van overleden broeders die dan het geschoten zilver van hun vader, grootvader of overgrootvader komen terugbrengen. Dat zilver komt dan in een speciale kast te hangen. Ook de afgelopen weken was dit weer een paar keer het geval en kwam er onder andere zilver terug wat in de jaren dertig van de vorige eeuw was

geschoten.

Voorts ben ik op dit moment ook bezig met herziening van het Huishoudelijk Reglement van de Schutterij hetgeen niet eenvoudig is daar je met een zeer oud instituut te maken hebt en welk reglement bovendien ook aangepast moet worden aan nieuwe in 2021/2022 ontwikkelde wetgeving. Een conceptmodelletje voor al dat geheel bestaat niet.

Afgelopen week hebben een paar Broeders en ik de Burgemeester van Noordwijk ontvangen die op werkbezoek kwam. Ik heb haar het een en ander verteld over de Broederschap en haar kunsthistorische bezittingen. In 2027 bestaat de Schutterij 550 jaar (in feite zijn we nog een honderdtal jaren ouder, hetgeen o.a is te concluderen uit het feit dat Jacoba van Beieren bij ons op bezoek is geweest en dat we niet als een ruraal gilde maar als een stadsgilde gestructureerd zijn). Dat 550 jarig bestaan gaat uitgebreid gevierd worden en de werkzaamheden daarvan zijn al lang gestart. Ook daarover hebben we met de Burgemeester dan ook gesproken. Tegen die tijd zullen wij namelijk ook de medewerking van de gemeente hard nodig hebben.

Afgelopen week ben ik met drie andere Broeders op bezoek geweest bij de Rederijderskamer Trou moet Blijcken of zoals zij officieel heel De Aloude Rethorykamer der Pellicanisten handelend onder het devies Trou moet Blijcken. Dat is ieder jaar weer een zeer bijzonder gebeuren maar daar heb ik een vorige keer al over gesproken.

Onlangs was er het carnaval en het begon ondanks mijn leeftijd weer behoorlijk te kriebelen. Ik ben dan ook voor een dag naar het zuiden vertrokken, naar de May, en heb er weer volop genoten.

Ook een moment van groot plezier is de dag dat wij met een zeer dierbare vriend van mij, al een zeer goede vriend sinds de kleuterklas, hebben doorgebracht in Amsterdam. Dan realiseer je je opeens hoe bijzonder, dierbaar en vertrouwd zo'n langdurige vriendschap is.

Voor ons in het bijzonder was afgelopen zaterdag een klapstuk van de week toen onze kleindochter Floortje jarig was.

Dit waren zomaar wat bezigheden van de afgelopen weken.